

ליקוט משיחות של רבי ישראל דוב אודסר זצק"ל

רבינו הקדוש אמר שיהיה נסיעות באירון. הוא גלה את האירון לפני מאתיים שנה, הוא גלה עוד בשביל העולם לא ידעו מזה, לא האמינו שיהיה אפשר לנסע באויר, איך? זה אחד מהסימנים של משיח – שיהיה רכב בזה שיסע באויר. מי שיהיה לו קשה להתפלל ולעבד השם, אז יסע למשיח שיתפלל בעדו, שיאיר בו. ועכשו יכולים לנסע הלוך וחזור לאומן בחנם, הלוך וחזור. מי ישלם – אנחנו לא יודעים. ישלם מי שישלם, הכסף לא בלום; העקר – אומן. הלוך וחזור לאומן בחנם. יהיה לנו קו מלוד ישר לאומן. בלם יבואו אלי, כל האוירונים וכל העשירים, כל הכסף יבוא לאומן. בלם יבואו לאומן לרוסיה וכל הדולארים יהיה לרוסים, כל הדולארים של אמריקה. יבואו יותר ויותר ויותר, הרוסים בכל שנה יתחדשו, הם יראו שבכל שנה באים הרבה יותר מהשנה קודמת, הם ישמחו מאד, הם יתיהדו, כל הרוסים יראו שזה טוב. אומן יהיה גדול מאד, מכל העולם יבואו לרבינו על ראש-השנה לאומן אפלו אם יהיה גט. ככה רבינו הקדוש אמר, הוא אמר: "בלם יזתרו מאד לבוא בכל ראש-השנה אלי", לאומן. באומן – יש שמה כל הברכות, כל הרפואות וכל הישועות! יבואו כל העולם והגויים יקבלו כסף ויתנו לנו העצמות של רבינו הקדוש. הם צריכים כסף, הם

רוצים כסף, הם עניים גדולים, אין להם להם, אין להם מה לאכל, אז בשביל כסף הם יתנו הכל. הממשלה יתנו כסף והגויים הם יתנו העצמות.

עכשו אני בן מאה וארבע עשרה שנה, ברוך השם אני הייתי ברוסיה על ציון רבנו הקדוש על ראש-השנה ונסים גדולים שאני יצאתי בחיים, כי אני כבר חלש ונקן, אבל רבנו הקדוש הוא מחדש אותי... כל העולם ישמחו וינגנו נגונים שלנו, יהיה שמחה גדולה בירושלים, באומן ובכל העולם. כל העולם, כל החכמים בנגינה, הם אומרים: "נגונים כאלה כמו ברסלב - אין!" הגאונים הגדולים אומרים: "כמו רבי נחמן - אין!" הוא כל התורה וכל ישראל, הוא התקון של כל ישראל, הוא יתקן אפלו בופרים שהם רחוקים לגמרי מהיהדות, מהתורה, הוא יקרב אותם ויהיה מהם צדיקים גדולים. כל העולם יבואו לרבנו, יהיה הרבה בתי-כנסת וילמדו וירקרו ויהיה שמחה כזה... יהיה תחיית המתים? כל העולם יבואו לרבנו הקדוש על ראש-השנה, ואיך יהיה ומה יהיה, לא יהיה מקום. אם-כן לא צריכים לנסע לאומן. ירושלים, רק צריך להיות מקום בשביל כל העולם שיהיה להם איפה לעמד. יבואו כל העולם ויהיה נעשה נסים ונפלאות גדולות. כל המטוסים לא יספיקו, כמה מטוסים שיש בעולם לא יספיקו לנסע לרבנו הקדוש בירושלים!

הו.. איזה התונה יהיה לנו, אני לא יכול כל-כך לצחק, אין לי כח...

העולם יסעו לאומן? כל העולם יסעו לירושלים! אם לא ירושלים אז אומן, או ירושלים או אומן. רבנו הקדוש הוא פה והוא יבוא לפה ונעשה פלאות, פלאות! אנחנו רואים כבר פלאות - נ נה, וכינו לנו נה! כל העולם לא ידעו מנ נה, רק רבנו הקדוש בעצמו גלה את זה, אתם יודעים מי אני? אני נ נה נחמ נחמן מאומן! הוא הודיע לנו, גלה לנו...

כל אלה שלא זכו להתקרב לרבנו - אוי יהיה להם גיהנם, גיהנם כזה.. הם עזבו אוצר כזה חדש שלא היה בעולם. רבנו הקדוש הוא הודיע לנו, גלה לנו ספה מן היס מה שהוא, הוא נ נה נחמ נחמן מאומן. כל הלומדים לא בקשו ולא ראו ואינם יודעים, אנחנו עדין לא יודעים, אבל גדע בקרוב יותר מכל העולם.

הוא יתקן כל העולם, כל התקונים תלוי רק בהתקרבות לרבנו. כל התקון של כל העולם, שלנו, של כל העולם - תלוי רק בהתקרבות לרבנו!

אני עוד לא יודע היכן אני אהיה בראש-השנה בשביל שאני חולה, אני לא יודע איפה, אבל אני רוצה להיות באנשים שהם מתקרבים לרבנו. אני הייתי באומן לפני שנה ולפני שנתים, והשנה.. אולי אני אהיה בירושלים. נראה...

אני התפללתי כל ימי חיי עם רבי ישראל קרדונר
ברשב"י, ועכשו נכבש ירושלים, אולי רצונו הקדוש
שנהיה בירושלים בכתל המערבי. כתל המערבי זה
מקום של כל הצדיקים, של כל הנשמות...

רבנו הקדוש גלה לבל העולם מי המנהיג של ישראל
– נ נח נחמ נחמן מאומן, זהו המנהיג של כל ישראל
מיום בריאת העולם, הוא הרבי!

רבנו הקדוש הוא אמר תורה ב'לקוטי מוהר"ן, מה
הוא אמר? הוא אמר: מי הרבי של ישראל? שמי נחמן
– נ נח נחמ נחמן מאומן, זהו הרבי של כל ישראל!

כך כתוב ב'לקוטי מוהר"ן, "ראש בני ישראל –
ראשי-תבות רב"י", הוא הרבי. הוא גלה לפני הכל,
ה'לקוטי מוהר"ן לבל ישראל, "ראש בני ישראל –
ראשי-תבות רבי". הוא יודע להיות רבי.

מי הרבי? ראש בני ישראל הוא הרבי, רבי נחמן
מברסלב – הוא הרבי! מי הראש בני ישראל? נ נח
נחמ נחמן מאומן, הוא ראש בני ישראל, הוא הרבי!

זה גלה רבנו הקדוש בעצמו שהוא הרבי שלנו, של
כל ישראל. הוא הרבי שלנו, הוא לא שקרן, הוא
הרבי. הוא נעשה רבי, הוא תמיד היה רבי, אבל היה
בחשך ולא נגעו בו, אבל עכשו כבר יכולים לומר עלי
בכל יום, בכל עת, מתי שרוצים. כבר כל העולם
אזיבים ורוצים את רבנו הקדוש, בלי השתדלות,
בלי רבנים. נעשה הדבר מעצמו, זה רבנו הקדוש.

רבינו הקדוש כבר גלה מי הוא הרבי. מי הרבי? נח נחמ נחמן מאומן. רבינו הקדוש הוא יתקן כל העולם עם השם שלו – נח. מספיק לכל העולם נח. בשם הזה נח נחמ נחמן מאומן הוא כל התורה וכל החכמות וכל.. הכל!

דבורים פאלה לא היה מיום בריאת העולם, רק רבינו הקדוש הביאם לכתל המערבי...

אני זכיתי להכיר אנשי אמת, תלמידי רבינו הקדוש...

אני ראיתי את כל השקרנים, לא נשאר – רק רבינו הקדוש, הוא הרבי. כל הגדולים הם יתבישו ויתפטלו לגמרי, כל הגדולים וכל הרבנים כלם ילכו בבזיון, הם השבו שהם הרבי, עכשו נראה...

כלם יתפטלו ויתבישו מרבינו, כל הגדולים, כל הגאונים, הם יאמרו: "חטאנו, עוינו, פשענו, בגדנו, הרשענו.."

כל הגאונים וכל הגדולים של העולם יתבישו ויתפטלו נגד רבינו, נגד איש אחד. דבור אחד מלקומי מוהר"ן מנצח את כלם, את כל העולם. דבור אחד!

"גמרתו ואגמר" לא אמר שום צדיק, רק רבינו הקדוש!

כלם היו מתנגדים, בא רבינו: "אני אנצח כל העולם. אני, אני, אני, אני הרבי. אני, אני, אני..", וכל העולם יתבישו!

☺.....נ נח נחמ נחמן מאומן

הוא ישאל את כל הגדולים, הוא ישאל לכל הרבנים:
"מי הרבי?"

וכן בלם נגידו: "אתה רבי! לא השקרנים! אתה הרבי!"

ברוך השם, רבנו הקדוש יאמר להם מי הרבי, "ראש
בני ישראל – ראשי-תבות רב"י". עכשו השקרנים
יאמרו: "הרבי הוא רבנו הקדוש רבי נחמן! הוא
הרבי!"

משיח צדקנו הוא יגלה את רבנו, הוא יגלה מי הרבי
שלנו. משיח הוא ישאל את כל הגדולים וכל הגאונים:
"מיהו הרבי?"

אז בלם יאמרו: "הרבי? אתם הוא הרבי!"

לא יהיה אחד שיאמר הרבי הוא זה, או זה, רק על
רבנו הקדוש – בלם יסכימו!

בלם יבואו לכתל וישאלו ויאמרו: "מי הרבי?"

יאמרו בלם: "הרבי הוא ראש בני ישראל!"

רבנו הקדוש כבר גלה מי הרבי, "ראש בני ישראל –
ראשי תבות רבי", הוא הרבי. הוא לא סתם אמר את
זה, מי שגלה זה – זה הוא!

המקום שלי הוא רק ארץ ישראל... (חיי מוהר"ן קנו-1)